

Nieuwsbrief Toerusting Roma in Servië November 2019 Johan en Tineke het Lam

Dag broeders en zusters van Harderwijk,
Dank u wel dat u ons steunt met uw gebed voor de taak die wij in Servië hebben.
Dank u dat heeft voorzien in de reis- en verblijfskosten via de st. HOE, onder wiens verantwoordelijk wij daar werken.
Dank u wel, zendingscommissie voor uw inzet.
We willen graag aan u vertellen wat we dit jaar hebben mogen doen.

Roeping

We weten ons geroepen door God om de Roma gemeente van Kucura toe te rusten. De leiders van de gemeente daar hebben ons dat gevraagd te doen. Daarnaast blijven we de voorgangers van de Hongaars sprekende protestantse kerk in Noord-Servië pastoraal bezoeken, zoals we al jaren in onze vakantietijd hebben gedaan. We zijn daartoe uitgezonden door de gemeente van Harderwijk en werken als vrijwilligers van de st. HOE. De st. HOE voorziet in onze reis- en verblijfskosten.

Wat doen we daar?

De leiders van de gemeente toerusten om leiders te zijn (o.a. toerusting in prediking, pastoraat, structuur maken, etc.). De vrouwen van de pastors toerusten om naast hun man te staan en om in de gemeente te dienen. De vrouwen van de gemeente toerusten in hun taak in hun gezin en in de gemeente en omgeving. De sleutelfiguren van de homegroups toerusten om leiding te geven in de homegroups zodat de homegroups zelfstandiger worden en zelf gaan uitreiken naar omliggende dorpen.



Hoe zit die gemeente in elkaar?

De gemeente is ontstaan in Kucura onder leiding van evangelist Aleksandar Subotin en zijn vrouw Danijela. De gemeente groeit. Ook in andere dorpjes zijn groepjes ontstaan die in krakkemikkige huisjes samenkomen, homegroups genoemd. Intussen zijn er twee leiders in de gemeente naast Aleksandar gekomen: Mirko, hij is zangleider, jeugtleider en prediker en Dragan, hij is prediker en pastor van een van de homegroups. In totaal bestaat de gemeente uit ongeveer 80 mensen. De leiders gaan wekelijks naar de homegroups om er Bijbelstudie te doen en halen en brengen de mensen van de homegroups voor de zondagse dienst in Kucura. De visie van de leiders is dat de sleutelfiguren in de homegroups zullen groeien in leiderschap, zodat de homegroups zelfstandiger worden en zelf op hun beurt gaan uitreiken naar de omliggende dorpjes, zodat de groei doorgaat.



In februari 2019 heeft Johan de leiders van gemeente toegerust in het voorbereiden van preken. We hebben aan de keukentafel stap voor stap een preek voorbereid. Die preek hebben de leiders ook gehouden. Maanden later bleek dat ze hun preken op deze manier blijven voorbereiden. Ook hebben we gesproken over prioriteiten stellen en structuur aanbrengen en over pastoraat.

Tineke heeft met de vrouwen van de leiders gesproken. En ook een Bijbelstudie geleid met 20 vrouwen uit de gemeente.

Daarnaast hebben we een aantal pastors van de Hongaarssprekende kerk pastoraal bezocht.



In augustus zijn we met 13 jongeren uit de Bethelkerk op werkreis geweest, samen met twee andere jeugdleiders. Het was een prachtige reis, waarin we het gebouw van het Rode Kruis, muren en afscheidingen bij de school en een gebouw voor gehandicapten hebben geschilderd, geiten hebben gebracht aan armen, aardappels geraapt voor armen, voedsel gebracht aan armen en twee kinderkampen hebben geleid. We hoopten daarnaast ook nog toerusting te kunnen geven, maar dat bleek echt onmogelijk.



In november zijn we met een speciaal team van STS, Simply The Story, naar de Roma gemeente in Kucura geweest. STS is een wereldwijde organisatie die een methode heeft ontwikkeld om mensen die niet kunnen lezen en schrijven Bijbel verhalen te leren en te leren wat die verhalen voor hun leven betekenen. En ook om mensen te leren hoe zij anderen kunnen leren de Bijbelverhalen zo door te geven. Dit is een bijzonder geslaagd project geworden. Volgens Roma leider Aleksandar Subotin was deze methode het meest passend voor Roma van alle wat hij toe nu toe

heeft meegemaakt. We waren verrast door het enthousiasme van de deelnemers (24 mensen), het was ontroerend dat sommigen elke dag terugkwamen, hoewel ze thuis door hun man werden gestraft omdat ze gegaan waren. Roma christenen stonden op om een Bijbel verhaal te vertellen in de gemeente, vrouwen van middelbare leeftijd maar ook tieners.

Daarnaast hebben we nog enkele pastors van de Hongaarssprekende kerk bezocht.