

# *BELEIDSPLAN*

## *HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK*

### *JULI 2015*



Beste lezer,

Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente in Harderwijk. Een plan waar met veel liefde, passie en plezier aan gewerkt is!

Het beleidsplan is opgesteld met als doel:

1. om richting te geven aan de gemeente en samen te werken aan de toekomst van de kerk van Jezus Christus in Harderwijk en
2. te voldoen aan de plicht om de ANBI status te kunnen behouden.

Dit samen werken komt tot uiting in de opbouw van het beleidsplan in vijf onderdelen:

- samen geloven
- samen vieren
- samen leren
- samen dienen
- samen getuigen

En dit alles vanuit een gezamenlijk fundament en vanuit de Bijbelse grondslag dat wij samen één lichaam vormen. Niet omdat we het **eens geworden** waren, maar omdat we **één geworden** waren: één gemaakt door de ene God, het ene Evangelie, de ene doop, de ene Geest, onder het ene Hoofd Jezus Christus.

Harderwijk, juli 2015 – Commissie Beleid Algemene Kerkenraad

### VASTE KERNEN / FUNDAMENT

Hoe willen wij in de toekomst Hervormde Gemeente zijn in Harderwijk? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst terug naar onze vaste kernen, ons fundament dat in onze gemeente voor alle wijken ook gelijk is. We denken daar ook een Bijbelse grondslag voor te hebben. Uit een verhaal van Prof. A. de Reuver, omgaan met verschillen in de gemeente halen we de volgende noties:

*Zoals een lichaam weliswaar veel ledematen heeft, maar toch één organisme is en één hoofd heeft, bestaat de gemeente wel uit een veelvoud van leden, maar vormt ze toch één enkelvoudig geheel. Deze eenheid geldt ook voor onze plaatselijke gemeente. In de*

*nieuwtestamentische gemeente zaten ze allemaal door elkaar en bij elkaar: slaven en vrijen, joden en heidenen, intellectuelen en ongeletterden. En samen vormden ze één lichaam. Niet omdat ze het **eens geworden** waren, maar omdat ze **één geworden** waren: één gemaakt door de ene God, het ene Evangelie, de ene doop, de ene Geest, onder het ene Hoofd Jezus Christus. En zo is het nog. De eenheid van de gemeente heeft een unieke bron en basis: Christus, Die uit de veelkleurige schare mensen zich één gemeente vergadert. De leden hebben elkaar nodig om als lichaam te kunnen functioneren. In 1 Korinthe 13 wordt ons nadrukkelijk de grondwet aangewezen waarin de eenheid van de gemeente, bij alle verschillen die er mogen zijn, ligt gewaarborgd in liefde tot elkaar. Naast verschillen in gaven die we hebben ontvangen zijn ook verschillen in ligging. De één is meer behoudend, de ander staat open voor vernieuwing. De één houdt het bij psalmen, de ander zingt ook graag andere liederen En ga zo maar door. Is dat nu erg, zo'n verschil in gave en ligging? Nee, integendeel dat is juist mooi. We moeten dat koesteren in plaats van bestrijden. Maar we moeten erkennen dat we het er soms moeilijk mee hebben. Het is mooi zolang de liefde overheerst. Het is moeilijk en zelfs gevaarlijk als de liefde ontbreekt.*

Eenheid in verscheidenheid dus, maar die eenheid moet wel duidelijk gefundeerd zijn. De basis van ons geloven als hele Hervormde Gemeente ligt in de punten zoals genoemd in bijlage 1.

Verder onderschrijven wij de punten die in de verklaring van het Onderling Beraad en alle wijkkerkenraden in 2004 is opgesteld naar aanleiding van het vormen van de Protestantse Kerk in Nederland, zie bijlage 2.

Eenheid in verscheidenheid dus, maar die eenheid moet wel duidelijk zijn geformuleerd zijn. De basis van ons geloven als hele Hervormde Gemeente ligt in de volgende punten:

Deze punten worden door alle wijkgemeentes omarmd en vormen de basis van de prediking en van het beleid in de drie wijkgemeenten. Vanuit deze punten vormen wij één gemeente. Wij moeten en mogen elkaar daar ook op aanspreken.

## SAMEN GELOVEN

In wat wij geloven sluiten wij ons aan bij wat hierboven geschreven staat onder het kopje 'vaste kernen'. Daarnaast zien we dat in de Apostolische Geloofsbelijdenis kort en kernachtig is samengevat wat wij geloven:

*Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de Hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding van het vlees; en een eeuwig leven.*

Onze God is schepper van Hemel en aarde en alles wat daarop leeft. Wij zien daarin zijn almacht en majesteit. Onze God is schepper van Hemel en aarde en alles wat daarop leeft. Wij zien daarin Zijn almacht en majesteit. God spreekt ons liefdevol en onderwijzend aan door zijn Woord en gebeden, dit alles door de kracht van Zijn Heilige Geest. Hij geeft ons daarin steun, troost en houvast.

Wij willen ons geloof samen beleven en uitdragen als discipelen, samen als wijken, samen als kerken, samen als gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis voelt.

## SAMEN VIEREN

Ons geloof geeft ons reden om te vieren, met name in erediensten en andere ontmoetingen van de gemeente.

- [ Wij komen op zondag samen in de erediensten. Ook zal er regelmatig het Heilig Avondmaal gevierd worden en de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden.
- [ In de vieringen gaat het om Jezus Christus.
- [ In onze erediensten vinden wij het belangrijk dat jongeren én ouderen zich thuis voelen.
- [ In elke wijkgemeente is ruimte voor eigenheid in de liturgie.
- [ De predikanten gaan hoofdzakelijk voor in de eigen wijkgemeente, daarnaast ook regelmatig in de andere wijkgemeenten zoals is vastgelegd in de plaatselijke regeling.
- [ Wij vieren in verbondenheid met andere wijkgemeenten en zo mogelijk samen met andere kerken.
- [ Muziek en zang vormen een onderdeel van de eredienst. We kunnen naast het zingen van Psalmen ook zingen uit andere liedbundels zoals is vastgelegd in de beleidsplannen van de wijkgemeenten.

De erediensten sluiten aan bij het kerkelijk jaar en kennen de navolgende bijzondere diensten zoals: opening winterwerk, laatste zondag kerkelijk jaar, kinderbijbelclub, scholendienst en Israëlzondag.

## SAMEN LEREN

De Hervormde Gemeente Harderwijk wil een lerende gemeente zijn. Ieder gemeentelid moet zijn hele leven groeien in geloofskennis en geloofservaring en mag deze benutten in de gemeente (discipelschap).

In geloofskennis kunnen we groeien in de eredienst. Daarvoor zijn er onder meer leerdiensten (onder andere: Heidelbergse Catechismus), themadiensten en prekenseries.

Ook buiten de erediensten kunnen we leren, hiervoor zijn onder meer verdiepingsbijeenkomsten en komen verschillende kringen, verenigingen en groepen regelmatig bijeen. Wij streven ernaar om dit niet van één persoon afhankelijk te laten zijn en dat het geborgd is in de (wijk)gemeente. Er is bijzondere aandacht voor de geloofskennis van belangrijke gebeurtenissen in het leven: huwelijk, doop en opvoeding. Dit wordt zoveel als mogelijk gemeentebreed georganiseerd. Er is catechese die in de wijkgemeente plaatsvindt. Gehandicaptencatechese vindt centraal plaats. Leren van elkaar – jong en oud – doe je actief samen. Verdieping, gedachtenuitwisseling en luisteren is onderdeel van leren en resulteert in uitdragen. Hiervoor wordt een gemeentegroeiplan opgesteld.

Ambtsdragers en jeugdwerkers hebben een bijzondere taak als het gaat om geloofs-overdracht. Hiervoor wordt een plan van toerusting opgesteld.

## SAMEN DIENEN

De Hervormde Gemeente Harderwijk wil dienstbaar zijn, zowel binnen als buiten de gemeente. Dit krijgt vorm in pastoraat en diaconaat.

Dienen binnen de gemeente betekent: omzien naar elkaar, oog voor wat er binnen de gemeente afspeelt. Het betekent ook actief deelnemen aan gemeentewerk en ambten en de bereidheid om elkaar te dienen. Ouderen en ambtsdragers hebben hierin een voorbeeld-functie.

De Hervormde Gemeente Harderwijk wil ook dienstbaar buiten de gemeente zijn. Dienen buiten de gemeente betekent: omzien naar de ander, oog voor wat er binnen de buurt afspeelt. Dienen buiten de gemeente betekent ook actief deelnemen aan de (participatie)maatschappij en vrijwilligerswerk.

De Hervormde Gemeente Harderwijk wil ook dienstbaar zijn in *de heilige, algemene, christelijke kerk* en zoekt daarom actief samenwerking met andere kerken en/of geloofsgemeenschappen.

Het pastoraat (geestelijk welzijn) vindt plaats in de wijkgemeente en krijgt vorm middels huisbezoek en pastorale aandacht bij bijzondere gebeurtenissen, vreugde, zorgen en verdriet. Wij participeren in het pastorale werk van Sonnevandekerk en het Sint Jansdalziekenhuis.

Het college van diakenen heeft een bijzondere taak als het gaat om zorgen voor en omzien naar de naaste. Dit geldt binnen en buiten de gemeente, plaatselijk, landelijk en wereldwijd.

Het college van kerkrentmeesters is dienstbaar binnen de eigen gemeente en zorgt in het bijzonder voor beheer van middelen (stoffelijke zaken).

## SAMEN GETUIGEN

De Hervormde Gemeente Harderwijk is missionair en voelt zich door God gezonden in deze wereld om het evangelie uit te dragen. Het is de roeping van ieder gemeentelid om dit in zijn eigen leven gestalte te geven (discipelschap).

De gemeente wil Gods getuige zijn, in Harderwijk, Nederland en wereldwijd. Zij doet dit op centraal - en wijkniveau, bijvoorbeeld door evangelisatiewerk, het actief uitzenden en ondersteunen van eigen zendingswerkers, KinderBijbelKlub en tentweek. De Hervormde Gemeente Harderwijk werkt hierbij actief samen met andere kerken. De gemeente streeft naar het oprichten van een pioniersplek. Hierbij wordt samengewerkt met de Hervormde Gemeente Hierden en zo mogelijk andere gemeenten.

Als gemeente zijn we afhankelijk van goede communicatie, zowel binnen als buiten de gemeente. Het gaat hierbij met name om externe media, zoals radio, televisie, krant, internet, facebook, twitter en andere moderne media, maar ook om interne media. Om hier vorm en inhoud aan te geven, wordt een communicatieplan opgesteld.

## BIJLAGE 1

Eenheid in verscheidenheid dus, maar die eenheid moet wel duidelijk zijn geformuleerd zijn. De basis van ons geloven als hele Hervormde Gemeente ligt in de volgende punten:

Wij geloven:

- [ Wij geloven in de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De God van Abraham, Izaäk en Jacob.
- [ Dat God de aarde heeft gemaakt.
- [ Dat God ons eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid geeft om hem lief te hebben. We belijden dat wij God menigmaal niet hebben erkend als eigenaar van ons leven en van alle personen en zaken op aarde (zonde). Wij geloven dat wij hierdoor (eeuwige) straf hebben verdiend.
- [ Dat God zijn Zoon (Jezus) uit liefde voor ons heeft gestuurd naar de aarde, Jezus gestorven is aan het kruis om de straf die wij hebben verdiend, op zich te nemen. Alleen hierdoor is er redding en vergeving mogelijk en niet door enige verdienste van onze kant.
- [ Dat Jezus is opgestaan uit de dood en daarmee heeft Hij de duisternis (en dus ook de dood) overwonnen.
- [ Dat als wij buigen voor Jezus, onze trots opgeven, wij erkennen dat we zonder Hem verloren zijn, onze zonde belijden, wij genade i vergeving van God ontvangen (bekering). Daarmee ontvangen we tegelijkertijd een eeuwig leven met Hem en de Heilige Geest die in ons wil wonen.
- [ Dat als wij ons bekeren, dit gevolgen heeft voor ons leven op aarde. Jezus is eigenaar van ons leven en dient op alle facetten van ons leven de regie te hebben. Daarbij denken we onder andere aan:
  - ons geld;
  - onze tijd;
  - onze seksualiteit;
  - ons milieu en
  - ons leven.
- [ Dat we dit niet in eigen kracht kunnen realiseren, maar enkel door de werking van de Heilige Geest die in ons woont.
- [ Dat Jezus terugkomt naar de aarde om ons te oordelen, waarbij we tegelijkertijd geloven dat God ons als bekeerde mensen opneemt in Zijn Hemelse heerlijkheid.
- [ De Bijbel is het woord van God.

We aanvaarden de drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels.

Vanuit bovenstaande geven we onze activiteiten vorm en voeren ze uit. Onder het kruis van Christus ontmoeten wij elkaar als Hervormde Gemeente van Harderwijk. Daar ontmoeten we elkaar als zondige mensen die vergeving mogen ontvangen en bevragen we elkaar hoe wij ons leven met God vormgeven en hoe we Hem in ons leven als eigenaar van ons leven en van alle zaken op aarde erkennen.

## BIJLAGE 2

Harderwijk, 15 januari 2004

Onderwerp : Verklaring; Onze ref. : CK 2004.050

Geachte leden van de Generale Synode,

Tot u wenden zich de 4 wijkkerkenraden en het Onderling Beraad\* (\* vergadering vertegenwoordigd vanuit de 4 wijken) van de Hervormde Gemeente te Harderwijk, nadat zij met zorg kennis hebben genomen van de aanneming van de Kerkorde en Ordinanties' en het besluit tot vereniging van de PKN.

Nu het besluit tot vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) met de Gereformeerde kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK) aangenomen is, achten wij het nodig u nu reeds op de hoogte te stellen van de positie die de Hervormde Gemeente van Harderwijk met haar vier wijkgemeenten in de nieuw gevormde Protestantse Kerk in Nederland wenst in te nemen.

Gaarne zullen wij uw bevestiging ontvangen, dat u zich in de toekomst hiervan rekenschap geeft en dat u onze positie legitimeert.

Allereerst willen wij onze verbondenheid uitspreken met de klassieke en gereformeerde geloofsbelijdenissen te weten: de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, de Heidelbergse catechismus, die van Genève, en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels.

Dit houdt in dat wij met Gods hulp in verkondiging, leer en leven niet zullen worden aangesproken op uitspraken uit geloofsbelijdenissen uit andere tradities. Deze verbondenheid is ook vastgelegd in ons beleidsplan.

Als naam voor onze gemeente willen wij blijven hanteren: Hervormde Gemeente te Harderwijk.

Wij stellen verder, dat wij nu noch in de toekomst uit hoofde van kerkordeartikelen of synodebesluiten, zullen worden verplicht tot zaken, die naar ons oordeel strijdig zijn met de Heilige Schrift of voornoemde geloofsbelijdenissen.

In de huidige situatie wijzen wij met name af:

- [ het benoemen en bevestigen van vrouwen in ambten;
- [ het zegenen van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht;
- [ het toelaten van andere kandidaten tot de heilige dienst dan mannen, die de kerk willen dienen met het Evangelie van Jezus Christus in verbondenheid met voornoemde belijdenissen;
- [ het benoemen van niet-belijdende leden in ambten;
- [ het toelaten van leden tot het Heilig Avondmaal zonder voorafgaande belijdenis van het geloof;
- [ het loslaten van het unieke karakter van de kinderdoop en
- [ het verlenen van stemrecht anders dan aan belijdende leden

Wij wensen u de wijsheid van onze God toe in uw verantwoordelijke werkzaamheden en wachten uw bericht af.

Namens de Hervormde Gemeente van Harderwijk

Onderling Beraad, Wijkgemeente 1, Wijkgemeente 2, Wijkgemeente 3 en Wijkgemeente 4